

VWS

VERENIGING VAN WEST-VLAAMSE SCHRIJVERS

RAF SEYS IN MEMORIAM

Geboren in Koekelare op 17 maart 1928 en er overleden op 25 februari 2012. Asrid Provoost (Koekelare 10 januari 1933 – 28 december 2005) was zijn levensgezellin en toeverlaat.

Raf heeft een druk leven volgemaakt. Tijdens de oorlog studeerde hij in Blankenberge aan de rijksnormaalschool en werd er als primus onderwijzer in 1947. Hij stond even voor de klas in Brussel, dank zij zijn speciale melding Frans.. Na een jaar keerde hij, nog Vlaamsgezinder dan ooit, terug naar het westen en werd op vertrouwd bodem onderwijzer in Torhout en Koekelare. Daar was hij onder meer leraar dactylografie, het toen zo genoemde schrijven met de schrijfmachine; maar... hij leerde zijn klassen typen op het ritme van muziek. Hij was trouwens zelf muzikliefhebber, is trompettist geweest, schreef teksten voor kinderliedjes en stond in voor zangrollen in operettes.

Maar hij werd uiteindelijk en in hoofdzaak een West-Vlaamse schrijver van historische, volkskundige en literaire werken. Trouw en verdienstelijk lid van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS). Het jaar na de stichting van VWS (mei 1961) werd hij secretaris - penningmeester. Van hem kwam het idee voor een tijdschrift, eerst zijn gestencilde “VWS-Berichten” (1963-65) en vanaf 1966 de bekend gebleven “VWS-cahiers” met ondertitel “Bibliotheek van de Westvlaamse letteren”. Van de afleveringen 1 tot 100 was Raf de redacteur. Hij mocht daar trots op zijn en vol van zichzelf. Want zijn werkzaamheid aan dit tijdschrift was bijzonder. Hij voerde een drukke briefwisseling met de auteurs en samenstellers die in deze VWS-cahiers aan bod kwamen. Keurig en steeds op tijd slaagde hij erin dat de publicatie voor de pinnen kwam. En vele ervan dragen zijn eigen toets; hij stelde er ook bijna alle West-Vlaamse literaire en culturele publicaties voor; hij maakte plaats voor haikoe's; hij voegde aan het eind van de corpustekst vaak een eigen opmerking toe, in relatie met andere West-Vlaamse schrijvers. Hij was, in één woord, in zijn sas met zijn cahiers.

Zelf heeft hij diverse van deze cahiers geschreven. Maar hij heeft ook een eigen literaire betekenis met poëzie in “Ballade van het Misverstand” (1956), met essays als “De dichter van de Rozen” (1958) over Karel de Gheldere, “De Apostel van het Heilig Hart” (1962) over de jezuiern Pieter Aernoudt uit Moere, met zijn liefde en kennis van het werk van Gezelle. En een succesboek “Käthe Kollwitz in Vlaanderen” (1964) dat herhaaldelijk werd herdrukt en ook vertaald. En wat deed hij al niet voor Frans-Vlaanderen, met de jaarlijkse zwijgende voettocht aan de Peene... zijn verste en laatste rustplaats helaas.

Wij zullen hem missen op onze bestuurs- en redactievergaderingen. Soms sprak hij geen woord, soms was hij niet te houden. Vandaag was hij lief en attent, morgen viel hij uit, viel hij tegen, zoals het mag onder vrienden. Zo was Raf, een doorzetter die nu rust vond; het zij hem gegund, van harte.

Fernand Bonneure, erevoorzitter VWS, maart 2012.

Fort Zevenbergen 8 – 8200 Sint-Andries-Brugge
www.vwscahiers.be - 0473/573031 - janbonneure@skynet.be